

Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 62 exemplaren

In dit nummer

voorwoord
wandeltocht
leden van de buurt
felicitaties
afscheid Sonja
buurtkinderen
fietstocht en straatfeest

het Bestuur

voorzitter: Theo van der Maazen
Rembrandtplein 3, tel.: 340405
bestuur@hetschildersnest.nl
vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
secretaris:

secretaris@hetschildersnest.nl
jeugdcommissie@hetschildersnest.nl
penningmeester: Ruud Tönissen
Jacob Marisstraat 14
penningmeester@hetschildersnest.nl
lid: Yvon Simons
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316
lid: Ernest Grosfeld
Paulus Potterstraat 12, tel.: 340334
lid: Martin van Mil (oudercomm.)
Jacob Ruysdaelstraat 8, tel.: 342695
oudercommissie@hetschildersnest.nl

Redactie

Redactieadres en Vormgeving:

Roger du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
redactie@hetschildersnest.nl

Webalbum:

<http://picasaweb.google.nl/schildersnest>

Website:

<http://www.hetschildersnest.nl>

het eerstvolgend nummer verschijnt in:
oktober

uiterlijke inleverdatum kopij:
28 september

Hier het adreslabel
plakken s.v.p.

Voorwoord

Even voorstellen.....

Toch misschien even voorstellen zodat jullie iets meer van mij weten. Mijn naam is Ernest Grosfeld, ben 55 jaar en geboren in Vlissingen.

Sinds september 2006 woon ik in Nieuw Bergen, met Marjo en we hebben 1 dochter, Renée.

Op dit ogenblik ben ik 40 uur werkzaam bij Philips in Eindhoven en beheer daar de facilitaire dienst.



Daarvoor heb ik ruim 22 jaar door Europa en Azië gewerkt en gereisd voor de bouw van halfgeleider en zonnecellen fabrieken. Het ontwerpen en aanleggen van gas- en chemiesystemen was daarin mijn taak..

Daarvoor ben ik 12 jaar met heel veel plezier beroepsmilitair geweest en was naar veel plaatsen uitgezonden.

Naast mijn baan in Eindhoven heb ik ook een eigen handelsonderneming

vervolg pag. 2

vervolg: *even voorstellen....*

Ook ben ik maatschappelijk actief binnen het Rode Kruis.

Daar ben ik verantwoordelijk voor de Noodhulp in Bergen en bestuurslid Noodhulp in de veiligheidsregio Noord en Midden Limburg.

Waarom wat doen binnen het schildersnest? Dat is heel eenvoudig, ik vind het belangrijk dat mensen bijdragen aan de sociale maatschappij. En dat kan in alle soorten vormen, voetbalclub ondersteunen, koffie schenken, kerk genootschap, Rode Kruis, te veel om op te noemen.

Er komt een tijd aan dat we meer zelf de handen uit de mouw moeten steken, de overheid trekt zich steeds meer terug. Hetzelfde geldt het voor "het Schildersnest"!

We moeten het zelf doen, we hebben elkaar hierbij nodig. Ook zijn we een beetje afhankelijk van elkaar. En tijd,... ik zeg altijd maar tijd ergens voor hebben zijn keuzes, soms gedwongen maar meestal vrijwillig. Op dit moment vul ik graag wat tijd in voor het Schildersnest en ik hoop van harte dat iemand de taak overneemt, als ik een andere keuze moet maken.

Ernest Grosfeld



De Wandeltocht

Zondag 22 april ,wandeltocht buurt stond op mijn kalender. Toch wel benieuwd of er deze keer belangstelling voor is. Vol goede moed vertrok ik met rugzak richting parkeerplaats.

Tot mijn verbazing waren de vroege wandelaars al verdeeld in twee groepen. De 8 km en 11 km afstand lopers. Met gekregen appels en grote rollen snoepjes konden we vertrekken.

De fam. Pauwels hadden het prachtig voor elkaar.

Met wat zig zag door de straatjes van N. Bergen kwamen we uit over de Rijksweg.

Onze snelle postduif Nellie had toch nog een bruggetje vergeten.

Zij had het te druk met vertellen over wie en wat er woont in die mooie huisjes, zij kan het weten.

We genoten van de groene weide, bloesem aan de bomen en stuiken en heel veel gele paarde bloemen.

Na een lange grote bocht kwamen we op de OudeBaan.

Bertie moest nog effe een paard met zijn jong veulentje lekker verwennen, vandaar de appel.

Haast omver gereden door een groepje wielrenners, oei was dat niet.....

Op de Paal aangekomen werden we opgewacht voor een natje en droogje. Een klein nipje tussen door was erg lekker.

Onze fotograaf Annemarie nam wat kiekjes van het geheel.

Het weer was nog goed maar wel koud. Samen gingen we weer verder.

Er werd veel gekletst en gelachen onderweg. Sommige kleine wandelaartjes doken de struiken in, waarom weet ik niet.

Met een grote bocht om het Driessenvan dat er nu zo rustig bij lag. Even moest ik denken aan die korte winter in februari.

Lekker een paar rondjes geschaatst op die grote watervlakte. Nu hebben de eenden en vogels de ruimte om lekker hun nestje te bouwen en voor hun nageslacht te zorgen.

De wandeltocht loopt naar het eindpunt op de speelweide bij het Eendenvan.

En wie zien we daar, Henny kan het niet laten om toch even de sfeer te proeven. De koek en koffie ging er gretig in.

Ook nog even een puzzel oplossen over de tocht. Amber Verstegen was de slimste meid van de groep.

Haar idools " Nick en Simon " was de oplossing. Proficiat Amber.

Donkere wolken en kou maakte vlug een einde aan deze leuke wandeltocht.

Piet en Thea Pauwels namens alle wandelaars hartelijk dank voor de moeite en werk die jullie er voor over hadden om de tocht te doen slagen.

En wat mij betreft de wandeltocht die houden we er zeker in !!!!!!!!!!!!!

Dit alles opgetekend door "Cobus de boskabouter".



Hallo leden van de buurt,

Ik wilde jullie mededelen dat ik per direct ben opgehouden in het bestuur. Niet door conflicten of zo, de mede-bestuursleden zijn bijzonder aardige mensen en de sfeer is altijd goed.

De grootste reden om op te houden is voor mij de nog steeds afnemende deelname aan activiteiten. Ik vind het bijzonder demotiverend om mijn best te doen voor een activiteit waar dan maar zo weinig buurtbewoners aan deelnemen. Je kunt natuurlijk altijd een keertje afwezig zijn, je kunt ook een activiteit niet zo bijzonder vinden maar het gaat er toch om dat je een aantal keren per jaar iets gezelligs doet met de buurt. Om maar een voorbeeld te noemen, ik heb een hekel aan fietsen maar doe wel altijd mee en heb dan toch een leuke dag omdat ik eens met heel andere mensen praat dan normaal. Dat fietsen is bijzaak evenals het wandelen en het kienen. Het gaat m.i. om het contact wat je hebt met anderen uit je buurt.

De enquête die we hebben gehouden werd door weinig mensen ingevuld. Dit was bij uitstek de plek om jullie wensen kenbaar te maken. (enkele hebben dit ook gedaan). Diegenen die de moeite wel hadden genomen vonden de activiteiten over het algemeen prima. Niet te veel, niet te weinig. Waarom dan, denk ik, is het aantal deelnemers per activiteit niet groter? De insteek 'je moet het doen voor de mensen die wel komen' werkte bij mij niet meer.

Op de ALV hebben zich andere mensen aangemeld om activiteiten mee te organiseren en dacht ik: dan wil ik nog wel een poosje meedraaien. Maar toen er zich voor de wandeltocht (uitstekend georganiseerd door Piet en Thea) maar 14 volwassenen en 5 kinderen hadden opgegeven werd ik toch weer bevestigd in mijn besluit, ik ga uit het bestuur. Ik blijf natuurlijk wel gewoon bij de buurtvereniging, als er hulp nodig is meld ik me aan of kan het bestuur bellen, en ik hoop velen van jullie te zien op de volgende activiteiten.

groeten, Sonja

Feliciterie:

Dhr. Frans v.d. Vigt.
Hij vierde zijn tachtigste
verjaardag 14 april.

Dhr. Dick Huisman wordt
23 juni tachtig jaar.

Wij wensen U nog veel
mooie jaren in goede ge-
zondheid.

En wij feliciteren
Mevr. Marian van Schilt
met haar welverdiende
Koninklijke Onderschei-
ding.



Na de Wandeling van de buurt, afgelopen april maakte Sonja Thomson bekend dat zij zich terugtrekt uit het bestuur van onze buurtvereniging. Hoewel dit bericht voor ons niet als verrassing kwam, is het altijd vervelend zo'n prettige samenwerking te beëindigen. Sonja heeft zich vele jaren ingezet als bestuurslid, met name als secretaris. We hebben menig verslag van haar mogen ontvangen en menige oliebol samen gebakken. We hebben al die jaren op haar ideeën, inzet en energie mogen rekenen. Sonja, Bedankt daarvoor!

De taken van Sonja worden door het zittende bestuur overgenomen tot de ALV van 2013.

namens het bestuur, *Theo van der Maazen*

Hallo buurtkinderen,

ZATERDAG 9 JUNI 2012

Op deze dag staat het jaarlijkse uitje om naar de speeltuin te gaan op het programma. Wij willen dit jaar weer naar een speeltuin gaan. Welke speeltuin het dit jaar wordt blijft nog even een verrassing. Wel vinden we het leuk als jullie allemaal mee gaan! Je hoeft zelf niet voor drinken en eten te zorgen dit nemen wij mee.

Geef je dus op voor 1 juni.

Dit kan via onderstaand briefje of via de mail. Graag willen we ook weten wie er eventueel als begeleiding mee kan. (ook of je vader of moeder die dag een auto ter beschikking heeft). We nemen dan nog contact op of je vader of moeder dient te rijden en meegaat als begeleiding.

We vertrekken om **10.00 uur** bij Bianca: Jozef Israelstraat 1.
We verwachten **rond 16.00/16.30 uur** weer terug te zijn.



Naam: Gaan mee met personen

Mijn **vader/moeder** kan mee als begeleiding en kan **wel/niet** rijden

Telefoonnummer:

Inleveren bij Monique, Jacob Marisstraat 14 of mailen naar rtonnissen@home.nl.

Let op doe dit wel voor 1 juni.



Fietstocht en straatfeest

Hallo buurtleden,

Op 16 juni staat de jaarlijkse fietstocht en straatfeest gepland. De organisatoren zijn druk bezig met de voorbereidingen van de tocht en het feest. De opzet is dit jaar iets gewijzigd. We vertrekken dit jaar **om 14 uur** in de Jan Steenstraat op nummer 12 (bij Marianne en Tonny Derkx).



Na de fietstocht **zal aansluitend het straatfeest** en een eenvoudige barbecue plaatsvinden. Hier bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een drankje iets van de barbecue te nuttigen. ((Dus een broodje hamburger, broodje worst, broodje frikandel etc. Alles is verkrijgbaar tegen betaling van 1 munt (= 1 euro))

We willen jullie vragen je op te geven voor zowel de fietstocht als het straatfeest zodat we enig idee hebben hoeveel we ongeveer in moeten kopen.

Lever onderstaande bon **vòòr 11 juni** in bij: Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13
We zien jullie graag op 16 juni.

De organisatie en het bestuur



Familiegeeft zich op voor de

fietstocht volwassenen en kinderen

straatfeest volwassenen en Kinderen

Hulp is altijd welkom, dus geef even aan of je kunt helpen bij:

opbouwen tent (16 juni, 10.00 uur) en/of

afbreken tent (17 juni, 10.00 uur) hulp met opruimen (17 juni, 10.00 uur)