



Colofon

het nestbericht is een informatieblad voor de leden van
buurtvereniging 'het Schildersnest':

Jozef Israelstraat
Jacob Ruysdaelstraat
Jacob Marisstraat
Pieter de Hooghstraat
Paulus Potterstraat
Jan Steenstraat
Rembrandtplein

verschijnt 4 à 5 maal per jaar
oplage 62 exemplaren

In dit nummer

voorwoord
fietstocht / feestavond
geslaagd
gefeliciteerd
de pen
inschrijfformulier KKK

het Bestuur

voorzitter: Theo van der Maazen
Rembrandtplein 3, tel.: 340405
bestuur@hetschildersnest.nl

vice-voorzitter: Hennie du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543

secretaris: ...
secretaris@hetschildersnest.nl
jeugdcommissie@hetschildersnest.nl

penningmeester: Ruud Tönnissen
Jacob Marisstraat 14
penningmeester@hetschildersnest.nl

lid: Yvon Simons
Jacob Marisstraat 6, tel.: 343316

lid: Ernest Grosfeld
Paulus Potterstraat 12, tel.: 340334

lid: Martin van Mil
Jacob Ruysdaelstraat 8, tel.: 342695

oudercommissie@hetschildersnest.nl

Redactie

Redactieadres en Vormgeving:

Roger du Porto
Jozef Israelstraat 13, tel.: 342543
redactie@hetschildersnest.nl

Webalbum:

<http://picasaweb.google.nl/schildersnest>

Website:

<http://www.hetschildersnest.nl>

het eerstvolgend nummer verschijnt in:

december 2013

uiterlijke inleverdatum kopij:

9 december 2013

Hier het adreslabel
plakken s.v.p.

Voorwoord

Beste buurtleden,

Met de warme zomer en nazomer zijn we de lange koude winter van vorig jaar alweer vergeten. Op naar de nieuwe herfst en winter. Zo volgt het ene seizoen het andere op met kleine verschillen hier en daar. Soms is het weer wat warmer, soms wat natter of kouder.

Als ik zelf terug kijk op een jaar zijn het vooral de verhalen die het verschil maken. Bijvoorbeeld de respectabele leeftijden die buurtgenoten vieren en die we mogen bezoeken. De lasten die mensen, ongevraagd, te dragen krijgen. Verhalen die we horen tijdens onze fietstocht of tijdens het straatfeest.

De jeugdigen die na hard werken beloond worden met een diploma en een vervolgstudie kiezen. De nog-jeugdigeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor het eerst sinds enige tijd hebben we tien kinderen in de 'oudere jeugd' die een uitstapje mee organiseren. Een flinke groep kinderen die naar Ierland is geweest. Verschillende huizen worden betrokken door nieuwe bewoners. Het Schildersnest bruist van energie. Al was het maar vanwege de onlangs geplaatste zonnepanelen.

Ik hoop ook het komende jaar weer nieuwe verhalen te horen, bijvoorbeeld op de KletsKienQuiz-avond of op de Nieuwjaarsborrel. Terwijl ik dit schrijf krijg ik alweer zin in een oliebol...

Alle goeds en groente, Theo

De Fietstocht feestavond van 15 juni 2013

We zijn vertrokken vanuit de Jan Steenstraat richting Vierlingsbeek en verder....Het weer was mooi echter er stond wel een straffe wind maar dat mocht de pret niet drukken. We zijn dit jaar niet in groepjes vertrokken maar met z'n allen. Dat heeft voordelen maar ook nadelen. Op zich wel leuk om met een hele groep op de rustplaats te zijn.



Op de rustplaatsen werden we verwend met heerlijke vlaai, koffie, negerzoeenen, borrelnootjes en frisdrank. Dit werd verzorgd door Hennie du Porto en

Sonja Thomson. Wilbert Cornelissen hield het allemaal in de gaten of alles goed ging. Tijdens het nuttigen van al het lekkers werden er vragen gemaakt, allemaal cryptische vragen. Deze vragen werden ontzettend goed gemaakt Chapoo!!



Aansluitend vond het jaarlijks feest plaats onder genot van een broodje hamburger, worst of frikandel en heerlijk glaasje wijn/bier of lekker een frisdrankje. Ook de kids onder ons hebben zich goed vermaakt. Dat is altijd mooi om te zien hoe alle leeftijden met elkaar optrekken.

De winnaars van de fietstocht, Roy en Teun van Dijck, Mw. Pouwels, Ernest Grosfeld en David Commandeur, mogen de fietstocht voor 2014 organiseren en uitzetten.

Helaas moesten wij (fam. Van opbergen) het feest tijdig verlaten i.v.m. een optreden van Jet en een feest elders. Toen wij om 1.30uur terug kwamen waren Theo en zijn buurman alles aan het afsluiten. Hieruit maak ik op dat het weer een gezellige avond/nacht is geweest.



Voor diegene die deze dag mogelijk hebben gemaakt HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE INZET. Zonder vrijwilligers is zo'n dag niet te realiseren.....

Wij hebben genoten van deze dag. Wij hopen jullie ook!!

Groetjes Jurgen, Sandra Juul en Jet van Opbergen.

Geslaagd:

Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Goed gedaan.

Dirk Simons

Bart en Tom Geurts

Feliciterie:

Wij feliciteren Maria Hesen met haar tachtigste verjaardag. Nog veel mooie jaren in ons Schilders-nest toegewenst samen met Piet.

Tevens willen wij de volgende leden feliciteren met het uitlopen van de 4-daagse:

Sonja Thomson

Koos Streutjes

Koos Visser

Ook een geweldige sportieve prestatie.



Hoi allemaal,

Anja Verstegen heeft mij de pen gegeven, dus nu maar eens een stukje schrijven over mezelf en waar ik me mee bezig houd. Ik ken Anja nog van de zwangerschaps-

gym van bijna 15 jaar geleden; haar Amber en mijn zoon Pieter zijn dus ongeveer even oud.

Meestal als ik een stukje schrijf is het voor de jeugd van fanfare Les Montagnards. Als er weer een leuk concert is geweest of een aankondiging van een voorspeelmiddag. Ik speel zelf pas enkele jaren bugel bij de fanfare en heb tot afgelopen jaar ook meegepeeld in het jeugdorkest om wat meer ervaring op te doen. Hartstikke gezellig en hele mooie concerten en uitstapjes meege maakt. Spelen in zo'n orkest vind ik echt geweldig, kippenvel als het muzikaal geweld om je losbarst en de opperste concentratie om samen het mooiste resultaat neer te zetten geeft een kick. En tussendoor veel schik!

Pieter zit nu op 3 havo op Metameer in Stevensbeek. Ik rijd 4 dagen in de week voor mijn werk dezelfde kant op, namelijk naar St. Anthonis. Daar op de Berg en Beekschool sta ik voor groep 5/6. Heerlijke plek om te werken.

Thuis ben ik heel graag in de tuin bezig. Met de voortuin bij ons huis weet ik me niet zo goed raad; veel oude, grote struiken. Daar moet eens flink wat uit. Wie weet dit najaar..?

Het voetbalseizoen is weer begonnen en in het weekend kijk ik graag naar de voetbalwedstrijden van Pieter. We fitnessen allebei en ik heb vanaf mijn twaalfde paardgereden, maar dat doe ik nu even niet omdat m'n week aardig vol zit. Wel nog af en toe uit eten met de dames van ons paardrijdgroupje 'De eeuwige jeugd'..want uit eten is altijd gezellig.

Ik vind dat de buurtvereniging leuke dingen organiseert; leuk om elkaar bij activiteiten eens te zien en een beetje te weten wie hier in de buurt woont. Dus..tot een volgende buurtactiviteit of zomaar eens.

En.. ik geef de pen door aan..
Virginia Renkes!

Groetjes, Astrid Berends



Kletskienkwisavond 2013.

Herfst: en die is toch mooi begonnen dit jaar.

Maar Herfst wil ook zeggen: tijd voor een gezellige Schildersnest-avond!

We nodigen jullie uit voor een gezellige kletskienkwisavond. Alle leeftijden zijn welkom!

Koos van Gaal, Nelly Pingen en David Commandeur zorgen dit jaar voor een spetterende avond. Maar daar hebben we jullie ook bij nodig. Gewoon opgeven dus!

We zien jullie graag verschijnen op:

Vrijdagavond 25 oktober 2013 om 20.00 uur.

in de centrale hal van de St. Jozefschool

in de Samensprong.

Heeft u thuis nog kleine kienprijzen staan, dan zijn deze zeer welkom.

U kunt ze afgeven bij Hennie du Porto.

We beginnen de avond met koffie, thee en iets lekkers, uiteraard gratis!

Meebrengen:

- Een pen*
- Kleingeld voor kienkaarten en consumpties á € 1,-*
- Een goed humeur*

Geef je direct op middels onderstaande strook

(brievenbus: Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13)

of op onze website: <http://www.hetschildersnest.nl>



Naam:

JA, ik wil deelnemen aan de KletsKienKwisAvond met personen!

Gaarne opgeven uiterlijk vrijdag 18 oktober voor 22.00 uur!

(brievenbus: Hennie du Porto, Jozef Israelstraat 13)